

*Lev som en  
kunglighet i  
grannlandet  
i sydväst.*

Egeskov Slot  
har anor från  
1500-talet.



# BLAND SLOTT & ODLINGAR

Med 150 bildsköna slott och herrgårdar att välja mellan kan det vara svårt att hitta pärlorna. Kombis reporter Petra Dokken guidar dig på frodiga Fyn.

TEXT & FOTO:  
PETRA DOKKEN





### Tips

Medeltidsslott:  
[www.nyborgslot.dk](http://www.nyborgslot.dk)  
Slottsmuseum:  
[www.valdemarsslot.dk](http://www.valdemarsslot.dk)  
Historisk trädgård:  
[www.egeskov.dk](http://www.egeskov.dk)  
Bo på slott:  
[www.broholm.dk](http://www.broholm.dk)  
Skördeyster:  
[www.smagenaffyn.dk](http://www.smagenaffyn.dk)

Broholm, ett av Fyns 150-tal slott och herrgårdar.

→ **B**ÖLJANDE FÄLT AV VETE och råg, alléer av högväxta ädelträd, allt inramat av en ljum bris. Vid horisonten syns havet och de grönskimrande spirorna av ett renässansslott. Tankarna smiter iväg, ner till det kontinentala Italien och Toscana.

Hela Fyn känns som en saga. Här föddes också världens mest sålda sagoförfattare, H.C. Andersen, 1805 i Odense, öns huvudort som i dag har knappt 200 000 invånare. Här är man också extremt stolt över stadens mest kände invånare.

Allt som har med H.C. Andersen att göra är utmärkt med en liten plakett. Och intresset för honom är stort. Under en rundvandring syns både japanska och amerikanska turister nyfiket kika in i den låga byggnad där H.C. Andersen sägs ha vuxit upp.

**”Små producenter satsar passionerat och ambitiöst på vin, öl, grönsaker och djur med både kultur och etik i åtanke.”**

Fyn är knappt tio mil i diameter och knuten med broar till Själland i väst och Jylland i öst. På tre dagar hinner man se stora delar av ön och ta en båt ut i den lilla arkipelagen. Inte mindre än hundra små öar lockar, varav en fjärdedel är befolkade.

På ön Tåsinge ligger Valdemars Slot,

ett av öns många privatägda gods. Det uppfördes av kung Christian IV under åren 1639-44 och är öppet för allmänheten. Det har stor attraktionskraft – kanske inte så mycket för den eklektiska 1600-talsstilen som för den enorma jakt-trofésamlingen. Dessutom syns ägarfamiljen Luel-Brockdorff, och den fotografiska Caroline Fleming i synnerhet, i kändistidningarna och ett besök lockar även kändisspanare.

**TÅSINGE ÄR EN** exklusiv boplats där även det danska rederiet Maersk har byggt ett eget kvarter för sin pensionerade personal. En bro leder från Tåsinge över till den livliga orten Svendborg på södra Fyn, från vilken färjor och skonare utgår till arkipelagen.



### Historisk trädgård

På ön har man årliga skördefestivaler. Sparris, jordgubbar, rosenblad, potatis, äpplen – alla får sin stund i ramplyuset på de delar av ön där de växer som bäst. Ett fint exempel på växtkraften är slottet Egeskov, vars historiska trädgård vunnit internationellt pris. Här finns en labyrint som är över 350 år gammal, 16 kilometer av trolska djupa häckar och rekordmånga sorters fuchsia. Grönsakerna dignar i köksträdgården, från kronärtskocka till zucchini och många sorters örter. En trädgård öppen för besökare att strosa i, man kan också fika och handla i den välsorterade trädgårdsbutik.



Öns främsta näring har varit och är än i dag lantbruk – något som har fått en nytändning på 2000-talet. Små producenter satsar passionerat och ambitiöst på vin, öl, grönsaker och djur med både kultur och etik i åtanke. Och de lokala delikatesserna kan köpas överallt på Fyn. På det maritima museet i Svendborg säljs till exempel rapsolja, karameller och salt – allt producerat på ön.

**ÖN RYMMER ETT** 150-tal bildsköna och intressanta slott och herrgårdar, varav många är ett rent frosseri i estetik och levnadsöden. I den sockersöta staden Nyborg ligger Nyborg Slot och rader av låga medeltidshus som är putsade och målade i vackra färger. Slottet omgärdas av dammar med näckrosor och små välvda broar.

### Bo på slott

En stor del av upplevelsen på Fyn handlar om att få vara en del av historien, som att spendera en natt eller två på ett äkta slott. Broholm Slot har anor från 1300-talet och i dag finns rum för övernattnings i två av slottets tre flyglar. I den tredje finns en restaurang som serverar lokal mat i sann nynordisk tradition. Alla slottets sällskapsrum är tillgängliga, böcker står i bokhyllorna och elden sprakar i de öppna spisarna. Lite eftermiddagskaffe i ett av sällskapsrummen är ett utmärkt sätt att i lugn och ro studera konst och inredningsdetaljer.

Källvattnet är så rent att både ankor och fisk lever kungligt. Slottet i sig är kanske inte det grannaste på Fyn. Det ser ut som

en medeltida borg och mycket lite finns kvar av ställets grandiosa ursprung. Men att leva sig in hur drottning Margareta hade sin "toka" som underhållning bakom dessa metertjocka murar, är spännande. Under drottningens styre 1387–1412 var kungadömet världens största och, enligt en lokal arkeolog, Nyborg världens mitt. Eller i alla fall var det vid den tiden Danmarks huvudstad. Här hålls fortfarande tornerspel varje år, då riddare till häst kämpar för sin ära. Slottet är öppet för allmänheten och ett besök ger en spännande inblick i det medeltida livet.

Längs vägen runt Fyn, med korta avstånd, finner man kulturhistoria bakom varje krök. Tillsammans med en gladlynt och stolt befolkning blir en rundresa på ön en mycket innehållsrik historia. ●